



*Dankbare herinnering aan*

**ALBERTHA MARIA SPAAIJ**

*weduwe van*

*Hendrikus Johannes Terpelle*

*Geboren te Enschede op 2 februari  
1896, is zij gesterkt door de genade-  
middelen van de Kerk, in de Vrede  
van Christus aldaar overleden op  
5 april 1976.*

We zijn getroffen door het zo onverwachte sterven van moeder.

Zij heeft zich met alle liefde, die in haar was, gegeven aan haar gezin.

Het was een geluk voor haar, toen zij al haar kinderen zó op hun bestemming had als zij het verlangde. Méér nog dan voorheen kon zij toen haar zorg aan vader schenken, die steeds meer van haar afhankelijk werd.

Één grote wens is voor haar in vervulling gegaan: dat zij vader wél zou overleven, maar hem dan spoedig zou volgen.

Wij bewaren aan haar de dankbare herinnering aan 'n zorgzame moeder, een lieve oma, een tevreden mens en 'n diep gelovig christen, die voortdurend haar kracht zoekend in de H. Eucharistie, met grote overgave de kruizen aanvaard, die God haar te dragen gaf.

Daarom mogen wij nu vertrouwen op de belofte van de Heer, dat ook voor haar het sterven een verrijzenis betekent én een hemelvaart.

Samen met Jezus Christus.

---

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter gedachtenis aan haar