

De Heer heeft hem ons gegeven, de Heer heeft hem van ons weggeroepen, de Heer zij geprezen.

†

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest en voor alles wat hij voor ons heeft gedaan, en in het geloof dat God hem Zijn eeuwige vreugde heeft gegeven, vragen wij uw gebed voor

**Franciscus Hendrikus Johannes
Spaaij**

echtgenoot van Dina Maathuis

Hij werd geboren op 28 okt. 1910 te Enschede en is na een kortstondige ziekte, gesterkt door het Sacrament der zieken overleden 6 aug. 1976 in het ziekenhuis „De Stadsmaten” te Enschede. Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans te Glanerbrug op 10 aug. heeft volgens zijn verlangen de crematie plaats gevonden te Usselo.

Diep gelovig en vol vertrouwen in God heeft hij zijn leven geleefd en voleindigd. Hij was een uiterst zorgzame en liefdevolle man voor zijn vrouw, voor wie hij alles over had en waarvoor hem niets te veel was. Hij vroeg niets voor zichzelf, maar dacht steeds aan zijn kinderen, die hij allen evenzeer liefhad en was dol op zijn kleinkinderen, en had maar één grote zorg, alles gelijk en rechtvaardig te behandelen.

Moge God hem door Maria de eeuwige vreugde geven.

Allen die hem in zijn leven en sterven hebben bijgestaan en die met ons hebben meegeleefd bij zijn overlijden en de uitvaart, danken wij hartelijk.

D. SPAAIJ - MAATHUIS
en kinderen