

Wil in dankbaarheid gedenken

**GERHARDUS HENDRIKUS
SPAAIJ**

Geboren te Enschede, 25 april 1903.
Sinds 23 mei 1986, weduwnaar van
ANNA MARIA SOPHIA TWENTE

Gesterkt door het H.Sakrament der
zieken in de Vrede van Christus over-
leden te Enschede op 17 juli 1990.

Met een plechtige Eucharistieviering
in de kapel van het Dr.Ariënsthuis,
hebben we op 20 juli afscheid van
hem genomen.



Bijna 50 jaar was hij intens gelukkig
met zijn vrouw. - Voor beiden was het
een teleurstelling, dat hun huwelijk
kinderloos gebleven was, maar de
hechte familieband vergoedde veel.

Over en weer hebben zij en wij daar
erg van genoten bij verjaardagen en
andere gebeurtenissen.

Waren de bloemen in zijn tuin z'n
grootste hobby: het leven werd heel
anders toen hij geleidelijk aan blind
werd. - Voor hem én voor zijn familie

was het een vreugde toen hij, na zo
lang blind te zijn geweest, zijn laatste
levensjaren weer kon zien....

Ondanks andere kwalen, die hem
meerdere malen in het ziekenhuis
brachten, bleef hij zoals hij altijd was:
tevreden, dankbaar voor meeleven en
vol belangstelling voor anderen.

Een man, die om zijn eenvoud, zijn
bescheidenheid en hartelijkheid be-
mind was bij bewoners en personeel
van het Dr.Ariënsthuis.

Van hem kon je accepteren, dat hij
princiëel was als katholiek, omdat
hij zijn rotsvast geloof vooral liet zien
in zijn manier van omgaan met ande-
ren en óók met het kruis.

"Heer God, wij danken U voor zijn
lange leven temidden van ons.

Al zullen wij hem missen: wij bidden
U vol vertrouwen, dat hij nu, mét
Marie verenigd, voor eeuwig deel
krijgt aan Uw Heerlijkheid, waarna hij
zo vertrouwvol heeft uitgezien."

Hertelijk dank voor uw zorg en mee-
leven en ter gedachtenis aan hem.

De familie