

Ter herinnering aan  
**HENDRIKA MARIA  
TWENTE-SPAAIJ**

Zij werd geboren op 18 oktober 1909  
te Enschede.

Zij trad in het huwelijk met  
**JOHANNES ANTONIUS HENDRIKUS  
TWENTE,**  
op 12 juni 1943.

Op 7 oktober 1991 overleed zij op  
81-jarige leeftijd in het Medisch  
Spectrum Twente te Enschede.

Hartelijk dank voor uw belangstelling  
en meeleven.

De familie.

**GOD DRAAGT ONS.**

Ik droomde eens, en zie ik liep,  
aan het strand bij laag getij.  
Ik was daar niet alleen,  
want ook de Heer liep aan mijn zij.  
We liepen samen het leven door,  
en lieten in het zand  
'n spoor van stappen, twee aan twee.

De Heer liep aan mijn hand.  
Ik stopte en keek achter mij,  
en zag mijn levensloop:  
in tijden van vreugde en geluk,  
van diepe smart en hoop.  
Maar als ik goed het spoor bekeek,  
zag ik langs heel de baan,  
daar waar 't juist het moeilijkst was,  
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: "Heer, waarom dan toch?  
Juist toen ik zelf geen uitzicht had,  
op 't zwaarste deel van 't pad?"  
Da Heer keek toen vol liefde mij aan,  
en antwoordde op mijn vragen:  
"Mijn kindlief, toen het moeilijk was,  
toen heb ik jou gedragen..."