



Ave Maria!

TROOSTENDE HERINNERING

aan Mevrouw

Maria - Gertrude SPAAS

echtgenoot van Mijnheer

Joseph KNAPEN,

*geboren te Hamont, den 26 November 1882
en in den Heer ontslapen te
Sint-Truiden, op den 28 Mei 1941.*

Als laatste bloemengarve op den laatsten dag van Mei, - 't was een Zaterdag, - droegen wij haar, O Maria, Koningin der bedrukten en boden wij U aan met trillende handen als ons Meigeschenk, als ons kostelijkste gave. Brak ons hart er bij, wij gaven ons moeder, ons sieraad, omdat Gij ze uitverkoren hadt. Amen.

Groote God, Gij hadt haar gedacht en uitverkoren. Den naam van Uw moeder werd haar naam, want Gij hadt ze als lieveling getooid met zoo 'n bonte gaven, waar wij onze garven voor buigen en onze sterren voor tanen. Wij danken U, om haar dienende Liefde van een Maria, om die sprankelende vroomheid van een Gertrude.

Haar geloof was groot, als verweesd kind had zij haar hoop op God gesteld als op een eiland van sterkte. Hij leidde haar als vrouw als moeder, als opvoedster. En toen bezocht Hij haar in het lijden, dat knagende, nooit versagende lijden. Het lijden werd haar genoot en zij een blijde dulster en pal stond zij naast haar Kruis.

Nu rust zij in God. Het zij zoo. Troost ons, Geest van waarheid, goedige Trooster, droog ons tranen. En gij zalige vrouw, bid voor ons.

J. v. R.

Mijn Jesus, ik heb betrouwen op U!
Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid!