

Dankbare herinnering aan
JACOBUS WOLTERS
en zijn echtgenote
JENNICHJE GEZINA SPALINK

Hij werd geboren te Tubbergen 25 maart 1914 en is overleden te Enschede 25 juli 1977. Zij werd geboren te Vriezenveen 7 november 1922 en is overleden te Oldenzaal 26 juli 1977. Ze zijn voorzien van de H. Sacramenten der zieken. Vrijdag 29 juli d.a.v. hebben wij tijdens de Eucharistieviering in de Antoniuskerk te Oldenzaal afscheid van hen genomen en hen begeleid naar het r.k. kerkhof aldaar, waar hen de blijde opstanding wacht.

Vader en moeder waren eenvoudige mensen. Voor moeder betekende hij alles en wederzijds moeder voor hem. Het was een gelukkig huwelijk. Zij waren altijd bij elkaar, ze hielpen elkaar in alles en hebben lief en leed met elkaar gedeeld.

'n Kruis in onze woonkamer getuigt van hun geloof in Jezus, die voor ons gestorven is. Ook Zijn Moeder Maria werd door vader en moeder vereerd. Ze zijn meerdere keren samen op bedevaart geweest naar Kevelaer. En als moeder niet wegens haar ziekte was opgenomen in het ziekenhuis, waren zij ook naar de Belgische bedevaartplaats Banneux gegaan, waar Maria vereerd wordt als de Maagd der Armen.

Vader was reeds ongeveer 10 jaren voor zijn dood invalide, moeder moest een pijnlijke beenamputatie ondergaan. Toch hielden zij er de moed in dank zij hun opgeruimd karakter. Hun liefhebberijen waren tuinieren, vissen en sport. Van Quick '20 waren zij enthousiaste supporters.

Wij, hun kinderen en kleinkinderen, zijn hen bijzonder dankbaar voor alles wat zij voor ons hebben gedaan. Zij stonden voor iedereen klaar. Moge God hen belonen voor wat zij voor ons hebben betekend. Zij rusten in de vrede van de Heer.

Voor Uw blijken van medeleven bij hun overlijden zeggen wij U onze hartelijke dank.

KINDEREN en KLEINKINDEREN

OLDENZAAL, juli 1977
Carmelstraat 13