

In onze herinnering blijft leven

**ADRIANA PETRONELLA  
HAZENBERG - SPAN**

Geboren op 13 juni 1905 te Dongen.  
Getrouwd in 1934 met Cornelis Marinus  
Hazenberg, die in 1984 is overleden.  
Zij is gestorven 9 april 1996 te Emmeloord,  
waar zij bij haar man begraven werd.

Op een Brabantse hoeve is zij geboren  
en heeft zij alles geleerd en gedaan.  
Heel talentvol was zij.  
Waar zij zich voor in moest zetten  
deed zij plichtsgetrouw.

Zij was gelijkmatig en evenwichtig,  
alles op orde, alles keurig en netjes;  
zij kon niet tegen ruzie of conflict  
en zocht steeds naar een harmonie,  
waarin de goede verstandhouding bleef.

Haar huwelijk met papa was zeer hecht  
en de band met de kinderen en zeker  
en vooral ook met de kleinkinderen  
was sterk, meelevend en attentvol.  
Zij sloot ieders verhaal in haar hart.

Haar grootste hobby was het bridgen,  
wat zij 40 jaar samen met papa deed;  
een ècht paar, die zich thuis voelden  
in de club en waar zij trouw lid van bleef.

Zij had een diep christelijk geloof,  
waarin zij steun en bemoediging vond,  
maar ook in vertrouwen op bouwde.  
Bang of bevreesd was zij geheel niet;  
God was haar oorsprong en thuis-haven.

De laatste maanden werd zij minder;  
haar lichamelijke krachten namen af.  
In eigen omgeving, verzorgd door haar  
kinderen en anderen, genoot ze volop  
en werd de weg gegaan naar de volheid.

*U allen,  
bedankt voor wat U voor moeder  
en voor onze ouders hebt gedaan  
en wat U met hen hebt gedeeld.  
Dank voor uw meeleven met ons.  
Wij bouwen op hun schoulers verder.*

Kinderen, klein- en achterklein-  
kinderen Hazenberg-Span.  
mei 1996 Emmeloord.