



Vol dankbaarheid gedenken wij

Adrianus Johannes Spanjaard

echtgenoot van

CATHARINA HARMINA MARIA NALES

Hij is geboren op 16 april 1929 te Meddo. Gesterkt door het Sacrament der Zieken, is hij op 24 oktober 1985 in ziekenhuis "Ziekenzorg" te Enschede overleden.

Na de Uitvaartdienst in de H. Mattheuskerk te Eibergen op 28 oktober 1985 hebben wij afscheid van hem genomen in de aula van het crematorium "Twente" te Usselo.

André Spanjaard hield van het leven, van zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en van de mensen om hem heen. Onbeschrijflijk veel zorgen heeft hij gekend, nooit bleef hij echter bij de pakken neerzitten.

Al vroeg moest hij door ziekte zijn beroep als service-monteur opgeven. Toch bleef hij onder de mensen door zijn activiteiten bij verschillende verenigingen. Met hart en ziel zette hij zich hiervoor in.

Daarnaast lag er ook thuis een zware taak op hem te wachten. Door ziekte van zijn vrouw rustte een groot deel van het huishouden op zijn schouders. Nimmer was dit werk te veel voor hem,

nimmer heeft hij hierover geklaagd. Hij was een man, die vocht voor rust en vrede in gezin en familie. Ondanks het feit, dat hij keer op keer in Leiden operaties moest ondergaan, bleef hij optimistisch. Wij zullen ons altijd blijven herinneren, hoe hij, ondanks pijn en verdriet, steeds aan ons dacht en niet aan zichzelf. Zelfs de laatste weken wilde hij iedereen de zorgen om hem besparen.

God, onze Vader, het doet ons veel pijn om onze lieve man, vader en opa reeds nu door de dood uit handen te moeten geven. Blij zijn wij echter, dat hem verder lijden bespaard is gebleven. Heer, wij bevelen hem met zijn sterke en zwakke kanten bij U aan en vragen U: Neem hem van ons over en zorg goed voor hem.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand, wees zijn voorspraak.

Uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve man, vader en opa heeft ons allen goed gedaan.

Hartelijk dank daarvoor.

Mevr. C.H.M. Spanjaard-Nales
kinderen en kleinkinderen