



Te herinnering aan
WIM SPANJAARD
echtgenoot van
Anna Degenhardt

Wim werd op 7 februari 1956 geboren te Groenlo en overleed op 15 mei 1997 te Assen.

In een eucharistieviering hebben wij afscheid van hem genomen op 20 mei 1997 waarna de crematie heeft plaatsgevonden.

Wim heeft tijdens zijn leven genoten van de mensen en dingen om hem heen. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor alles wat hem lief was. Al op heel jonge leeftijd nam hij een grote last op zijn schouders. Hij was 24 jaar toen hij 5 opgroeiende kinderen te verzorgen kreeg, uiteraard samen met Anna. Het werden zijn kinderen, hij werd hun vader, schoonvader en later ook opa.

Iedereen kon alles aan hem vragen; hij stond altijd klaar om te helpen met woorden en daden.

Plotseling kwam het moment dat hij voor zichzelf moest gaan vechten. De laatste jaren van zijn leven zijn getekend door zijn ziekte. Menig keer hebben zijn vrouw en kinderen naaste familieleden hem bijgestaan in het ziekenhuis. Terwijl hij daar lag te knokken voor zijn leven gaf hij dan zelfs nog steun en kracht aan de mensen om hem heen.

Nu kon hij niet meer, hij was moe gestreden. Hij heeft nu eindelijk rust gevonden.

Wim was voor ons en vele anderen uniek.

Voor uw medeleven na het overlijden van Wim betuigen wij onze oprechte dank

De familie