

Dankbare herinnering aan

Dien Hek- Spanjer
(Bernardina Johanna Spanjer)

weduwe van Theo Hek
(Theodorus Hendrikus Hek)

geboren te Delden 7 april 1908
overleden te Enschede 14 september 1997
na de Uitvaart hebben wij haar lichaam
gecremeerd te Usselo.

Wij zijn dankbaar voor zo'n moeder, een
schat van een mens, heel vriendelijk tot het
laatst toe.

Zij was een heel zorgzame moeder en echt-
genote.

Moeder was er altijd voor ons: ze stond al-
tijd klaar en was gek met al haar kinderen.

Ook genoot ze zichtbaar van haar kleinkin-
deren.

En ze was een diepgelovige vrouw.

Moeder was ook zeer bezorgd over het wel
en wee van haar oudste zus die ruim veertig
jaar in ons gezin vertoefd heeft en daar
overleden is.

Als kind al breide zij sokken en handschoe-
nen voor de winkel en heeft dit als oma voor
haar kleinkinderen tot op hoge leeftijd volge-
houden.

Na vele gelukkige jaren vond zij het erg dat
ze met haar zieke man naar Broekheurner-
stede moest verhuizen, zodat ze al haar
vertrouwde bezigheden moest opgeven.

Het langdurig ziekbed van vader greep haar
zichtbaar aan.

Na 52 jaar gelukkig huwelijksleven overleed
vader.

Het leven had toen voor haar geen doel
meer.

Het liefst was ze met vader gaan hemelen.

Nu, ruim drie jaar later, is deze wens in ver-
vulling gegaan op voor ons onvoorstelbare
wijze.

U die met moeder en met ons hebt meege-
leefd danken wij hartelijk.

Kinderen Hek.