

Bid voor de zielerust van Uw dierbare

† EUPHEMIA MARIA SPANJER.

Geboren 8 Oct. 1925 te Delden, overleed zij na voorzien te zijn van de Genademiddelen der stervenden 29 Aug. 1954 aldaar, waarna haar lichaam 2 Sept. d.a.v. ter ruste werd gelegd op het R. K. Kerkhof ter plaatse.

De dagen van mijn jeugd zijn snel voorbij gevlogen en al spoedig hebben mij ziekte en zwakte overvallen. Dan heb ik mij tot Hem gekeerd, die ik in mijn onschuld had gediend en bemind, zeggend: Heer, ontferm U over mij naar de overvloed van Uw genaden. Heer, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel!

En de goede Vader verliet mij niet. Met behulp van Zijn genade kon ik de beproeving doorstaan en nog jong, toch blij de dood uit Zijn handen aanvaardden.

Vaarwel, beste ouders, broer en zusters, familie, bureu en bekenden, beklagt mij niet want nu zie ik het Licht en geniet de eeuwige Rust.

Mijn beste verloofde, Gods liefde eiste mij op; Hij weet het beste Uw offers voor mij te belonen.

De vreugden en de zorgen van het leven heb ik gekend en meegeleefd. Ik bid voor U. Vergeet dan mij ook niet.

O Maria, Moeder van God en Moeder van barmhartigheid, bid voor ons en voor de overleden gelovigen.