

Dankbare herinnering aan

HERMAN SPANJER

echtgenoot van

Willemina Wekking

Vader werd op 30 oktober 1899 te Losser geboren. In het bejaardencentrum 'De Molenkamp' te Oldenzaal is hij op zondagmorgen 2 augustus 1987 toch nog vrij plotseling van ons heengegaan.

Op woensdag 5 augustus hebben wij vader tijdens de Eucharistieviering in de kerk van de Allerh. Drieëenheid herdacht, waarna de crematie te Usselo volgde.

Lieve man, vader, groot- en overgrootvader, met grote dankbaarheid en liefde blijven we aan je denken. God heeft je een lang leven gegeven, waarin je liefde en zorg voor je gezin op de eerste plaats kwam. Je dacht meer aan anderen dan aan jezelf. Nooit hoorden we je klagen, al waren de laatste maanden vaak erg moeilijk; ook voor moeder die je steeds met liefde bleef verzorgen.

Vader was een opgewekte man; vaak hebben we om zijn zotte verhalen en grappen moeten lachen.

Graag hadden we je nog een tijdje bij ons gehouden om samen met moeder je 60-

jarig huwelijksfeest te vieren. God heeft anders beschikt en zó is het goed.

Bijzonder dankbaar was je voor de liefdevolle verzorging van het verplegend personeel van 'De Molenkamp'.

Nu heeft God je bij zich geroepen om je te belonen voor al het goede dat je voor ons en vele anderen hebt gedaan.

Voor je kleinkinderen was je een lieve opa, die altijd vol belangstelling vroeg naar hun wel en wee. Trouw was je ook, meer dan 53 jaar werkte je voor een en dezelfde baas.

Je grootste hobby was het voetbal, in 't bijzonder Quick '20. Vele uren heb je daar vol enthousiasme doorgebracht. Nu nemen we afscheid van je. Rust zacht lieve vader.

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden van mijn man, onze vader, groot- en overgrootvader, zeggen wij U allen onze oprechte dank.

Familie Spanjer

Oldenzaal, augustus 1987