



In dankbare herinnering aan

Hermina Maria ten Berge - Spanjer

weduwe van
Arnoldus ten Berge

* 10 mei 1913

† 14 december 1999

U, die in deze dagen met ons heeft meegeleefd,
willen we hartelijk danken.

de familie.

We denken aan haar
als een sterke moedige vrouw.

Duidelijk aanwezig,
maar vol van verdriet
en o zo eenzaam.

We denken aan haar.
Zelfbewust naar buiten,
haar eigen leven leidend,
maar van binnen o zo kwetsbaar.

Ik blijf altijd aan u denken.
Hoe u liep en hoe u lachte.
Hoe u keek.
Ook uw naam blijft altijd bij me,
want van u is er geen tweede.

En door steeds uw naam te
noemen
zal ik u nooit vergeten.
Zal u niet voorgoed verdwijnen,
ook al krijg ik nooit meer antwoord.
Mijn gedachten laten u niet in de
steek.