



Wij gedenken in onze gebeden

ANNA ADELHEID SPECHTHOLT

Zij werd geboren te Gildehaus (Dld.) 17 febr. 1887.
Zij overleed te Losser, voorzien van de H. Sacramen-
ten der zieken op 21 juli 1965. Op 24 juli d.o.v. heb-
ben we haar lichaam te ruste gelegd op het
R.K. Kerkhof te Losser.

Onze goede en trouwe huisgenote is van ons heen-
gegaan na een langdurig lijden dat ze voorbeeldig
gedragen heeft. Klagen deed ze niet. Met haar aange-
boren gevoel voor humor zag ze de betrekkelijkheid
van de dingen en was ze mild in het beoordelen van
mensen en situaties.

Ze hield van het leven, maar in volle overgave
aan God is ze ook uit dit leven beengegaan.

Ze ging haar eenvoudige levensweg; met een groot
geloof en een diepe godsdienstzin heeft ze haar dien-
nende taak vervuld; niet veeleisend voor zichzelf,
stelde ze haar goede zorgen en toewijding in dienst
van de medemensen, onder wie ook een der pastoors
van Losser.

Moge de Heer van leven en dood haar eeuwig lo-
nen voor het vele goede dat zij zo onopvallend en
bescheiden in haar aardse leven heeft verricht.

HEER GEEF HAAR DE EEUWIGE RUST.

A. Th. Roeloffzen, koster, Losser

Druk: de Lange, Losser