





Wij vergeten nooit

Dr. HUB SPEE

geliefde man van
ANTOINETTE FRANSSSEN

broer, zwager, oom en neef
in de familie,
beste vriend van zovelen.

Geboren 9-12-1909 is hij op zondag 16 aug.
1981 uit ons midden weggeroepen, tijdig
voorzien van 't H. Sacrament der zieken.

St. Paulus schrijft: „Ik ben ervan overtuigd,
dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid, waarvan ons de
openbaring te wachten staat". (Rom. 8, 18)

Hub, zo gelovig en altijd levend in
hemels perspectief, heeft deze hoopvolle
woorden zeker verstaan. Zij mogen hem
ook gesterkt hebben in de laatste weken
van volslagen machteloosheid.

Nu dit perspectief werkelijkheid is
geworden, bidden wij van harte, dat die
heerlijkheid en die vrede van God
voor Hub mateloos zullen zijn.

Aan ons is het, de Lieve Heer te danken
voor dit prachtige leven.

„Hub en Antoinette", zij samen waren
een begrip: stut en steun voor elkaar,
een oase van hartelijkheid en vriendschap
voor elkaar, voor de familie en de vele
vrienden.

Hub was te vinden voor alle goede dingen
in Kerk en Wereld, want hij was een man
met een zeer gevoelig hart, dat feilloos
lief en leed van medemensen registreerde.
Meer luisterend dan pratend was Hub
de wijze denker en helper voor velen,
de leraar en vincentiaan en vooral de
trouwe vriend in tijden van nood en
verdriet.

Hub, leef in vrede, nu alles is volbracht.
Dank voor alles!

Levend vanuit God, blijf je bij ons in de
gemeenschap van alle gedoopten.

Al wordt mijn lichaam ook afgebroken,
Al sterft mijn hart,
Gij zijt mijn trots, mijn God,
De toekomst, die op mij wacht.

uit psalm 73

Maria, Koningin van de vrede,
bid voor Hub en voor ons.

Eerste Vaalser Begr.ondern., Tëntstraat 20