



Herinnering aan

Adrianus 'Janus' Speek

Geboren te Woensdrecht op 1 november 1924
en overleden te Ossendrecht
op zijn 77ste verjaardag.

Voorzien van het H. Sacrament der zieken.

Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van
O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide hebben
we hem begeleid naar het crematorium van
Bergen op Zoom op 6 november 2001.

Het leven in al zijn eenvoud sierde Janus Speek,
voor hem was dat zijn dagelijkse zorg voor het
huishouden. Vroeg op voor het boeltje aan kant te
krijgen, zo noemde hij dat. In het samenleven en
wonen met zijn broer, was het huishoudelijke
gedeelte voor hem, het potje koken, de bood-
schappen, de zorg voor zijn trots, de bloementuin.
Was er visite dan was de koffie zo bruin en was die
op dan kwam er wel wat anders op tafel.

Verjaardagen werden altijd met veel gastvrijheid
gevierd. Janus wist het wel aangenaam te maken
vooral ook voor de kleinmannen. 1 november zat
er al weer aan te komen, de taarten waren al
besteld, maar moesten afgebeeld worden, zo snel
ging het. Zijn ziekte had hem wel wat beperkingen
gegeven maar voor Janus was dat geen groot
probleem. Fietsen ging nog goed, zodat zelf de
boodschappen nog werden gehaald. Hoevele
ontelbare keren zou hij wel niet de berg van
Calfven op zijn gefietst, op weg naar Woogrije,
zoals hij dat noemde. Zijn fiets bracht hem
zondags in de zomer tot ver in Zeeland en de
Brabantse zuidwesthoek. Het ging voor vier weken
terug niet meer. "Kalmkes aan", zei hij dan, "da
kom wel goed". Ongerustheid kende hij niet, kalm
en in alle rustigheid had hij al tientallen malen een
bezoek aan de dokter moeten brengen. De kalmte
en rust was er ook bij zijn heengaan alsof hij wilde
zeggen, het is goed geweest, en Janus, dat was
het ook. Onbezorgdheid en eenvoud zal bij ons als
herinnering aan Janus bijblijven. Evenals zijn
brede lach, waarbij hij dan zei:

"Mannekes, ge doet gut zomar."

Rust in Vrede

Wij danken U voor uw belangstelling en
aanwezigheid bij het afscheid nemen van
buurman Janus.

Familie de Brie
Familie Luijks