



In liefdevolle herinnering

**Wim Speet**

27-09-1931 - 27-05-1997

Na een kortstondige ziekte, is hij temidden van zijn gezin toch nog plotseling van ons heengegaan.

De laatste maanden hebben al zijn levenskracht gevergd. Kracht die hij putte in de hoop nog te kunnen genieten van het leven. Graag was hij nog deze zomer erop uitgegaan.

Met zijn Peugeot en caravan om van de bergen te genieten.

Ook de Weerselose Markt, waar hij samen met zijn vrouw en kinderen stond, was zijn lust en zijn leven.

Hij mocht graag onder de mensen zijn.

Naast zijn werk bij V&D en later HÓLEC, heeft hij 18 jaar de Schouwborg gediend. Een periode waar hij met veel plezier op terug keek.

Wij zullen hem erg missen, met al zijn goede raad en daad en danken hem voor alles wat hij voor ons heeft betekend.

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte en overlijden.

Winy Speet-van Midden

Monique en Peter

Patrick

Jeroen

H.S. Speet-Jonge Poerink