

JEZUS † MARIA † JOZEF.

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Elisabeth SPEETJENS

Weduwe van zaliger den Heer

Willem Petrus Johannes ZOETJES,

geboren te Roermond, den 16 Maart 1857.
en tijdig voorzien van de H. H. Sacra-
menten der stervenden, in den Heer over-
leden te Wijk-Maastricht, den 21 Juli 1921.

In haren christelijken eenvoud, in hare
liefdevolle toewijding voor haar huisgezin
en hare voorbeeldige godsvrucht, was de
dierbare afgestorvene een treffend beeld
„der sterke vrouw” „wier lof het boek der
Spreuken verkondigt”. (Prov. XXXI).

Voor haren man was zij eene teedere,
liefdevolle echtgenoot, voor hare kinderen
eene minnende en zorgzame moeder. In hare
langdurige ziekte was zij een voorbeeld van
geduld: beproevingen heeft zij gekend, doch
zalig de mensch, die de beproevingen door-
staat, want als hij beproefd zal zijn, zal hij de
kroon des levens ontvangen, die God beloofd
heeft aan hen, die hem beminnen. (Jac. I.).

Geliefde kinderen en gij allen, die mij dier-
baar waart, vergeet mijne liefde niet, maar
wees mij in uwe gebeden gedachtig.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Moderne Begrafenis Onderneming Chr. Herben-Muller.
Wijk-Maastricht.