

Ans Worseling-Spekhorst

Op 30 mei 1941 geboren in Denekamp.
Thuis temidden van haar man en kinderen
overleed zij in Losser op 12 oktober 2010.

Dank voor uw blijk van medeleven bij de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve Ans,
zorgzame moeder en oma.

Herman
alle kinderen en
kleinkinderen

*Wij hebben jou niet verloren,
daarvoor gaf jij ons teveel.
Wat jij ons zei, blijven wij horen,
van wat wij zijn, ben jij een deel.
We komen je overal nog tegen,
in wat wij doen, vroeg of laat.
Jij was en blijft voor ons een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.*