

Ter gedachtenis aan HENDRIKUS SPEKHORST



Hij werd den 11den Oct. 1888 te Lonneker geboren, leefde vanaf 1 Febr. 1923 zeer gelukkig met WILHELMINA MARIA WISSINK, werd den 19de Dec. 1946 gesterkt met de Genademiddelen der H. Kerk, stierf de 20ste Dec. in volkomen overgave aan Gods H. Wil en werd de 24ste Dec. 1946 vanuit de O. L. Vrouwe kerk te Hengelo op het R. K. Kerkhof aldaar te ruste gelegd om in den Hemel te samen met Gods lieve Heiligen het Kerstfeest te vieren en verder te wachten op de verrijzenis in heerlijkheid.

Dierbare Vrouw en kinderen, ik ga van u heen, gaarne was ik nog bij u gebleven, wij hadden het zoo goed, wij waren samen zoo gelukkig, maar O. L. Heer het anders gewild.

Treurt niet over mij, maar gedenkt mij in uw gebeden, ik zal U gedenken bij den troon van God. Moge het Kerstkind U de kracht geven het kruis dat God u oplegd, met liefde te dragen.

Mocht het leven moeilijk zijn, denk dan aan de woorden v. d. Priester-dichter Guido Gezelle :

't is God, die slaat

't is God die troost

't is God die alles doet

't is veel in de wereld, wat goedheid heet
maar God alleene is goed.