



In dankbare herinnering aan

## **Johan Gerhard Spekhorst**

Hij werd geboren op 25 augustus 1929 te Denekamp en overleed aldaar op 14 maart 1999. Na de Eucharistieviering in de St. Nicolaaskerk te Denekamp werd hij op 19 maart 1999 begraven op het kerkhof van de parochie.

Johan was de oudste van het gezin Spekhorst. Na de lagere school ging hij naar de MULO in Tubbergen. Daarna begon hij zijn loopbaan bij de gemeente Denekamp.

Al gauw moest hij in militaire dienst. Hij werd uitgezonden naar Indonesië, eerst Sumatra daarna Nieuw-Guinea.

Na zijn terugkeer kon hij zijn werk hervatten. Hij heeft toen de vereiste studies gevolgd. In 1958 werd hij benoemd tot gemeente-ontvanger.

Voor zijn ouders is Johan altijd een grote steun geweest, vooral toen zij ouder werden. Maar ook vele anderen konden altijd een beroep op hem doen.

Naast zijn werk en vooral na zijn pensionering hield hij zich bezig met zijn hobby's, zoals tuinieren en het houden van pony's. Daarnaast hadden ook genealogie en heemkunde zijn bijzondere belangstelling.

Johan was altijd het middelpunt van de familie. Aan een goede verstandhouding hechtte hij heel veel waarde.

We zullen hem erg missen.

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze broer, zwager, oom en neef betuigen wij onze oprechte dank.

De familie.