



In memoriam

Johanna Cornelia Spekhorst

weduwe van

Hendrikus Antonius Kemperink

eerder weduwe van

Theodorus Petrus Johannes Blom

Geboren te Rijssen op 30 juli 1911 en overleden te Hengelo (Ov.), na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, op 29 april 1994. Zij werd op 4 mei begraven op het R.K. Kerkhof te Zenderen.

Moeder leefde vanuit een diep geloof, dat haar in haar dagelijkse leven tot steun was en haar ook de kracht heeft gegeven om tweemaal het plotselinge verlies van haar echtgenoot fier en godvruchtig te aanvaarden.

De liefde en zorg voor man en kinderen en later ook de kleinkinderen stond in haar leven voorop. Ze was er altijd voor vader en voor ons, in onze gelukkige jeugd en later toen we onze eigen gezinnen hadden en alle vier ver van haar vandaan woonden en zij nog steeds de centrale figuur bleef. Met haar zusters en zwagers, haar

broer en schoonzuster onderhield zij een hechte band.

Ook veel andere mensen in haar omgeving probeerde zij blij te maken met een hartelijk woord, een gastvrij onthaal of een kleine attentie en altijd had ze tijd voor iedereen die zijn hart bij haar wilde uitstorten.

Haar sterke wil gaf haar een zekere onafhankelijkheid en vrijheid, die ze bij het stijgen der jaren steeds meer tot haar verdriet moest opgeven. Toch woonde ze tot haar laatste opname in het ziekenhuis zelfstandig in haar eigen huis in haar geliefde Zenderen, daarbij geholpen door familieleden, burens en kennissen en de velen die om haar gaven.

We hebben een echte moeder verloren.

Wij herdenken haar in liefde.

Zij ruste in vrede.

*Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma betuigen wij U onze welgemeende dank.*

*Kinderen en kleinkinderen*