

Ter dierbare nagedachtenis aan
JOHANNES HENDRIKUS SPEKHORST
weduwnaar van
Geertruida Wilhelmina Mulders

Hij werd geboren te Weerselo 16 januari 1895. In volle overgave aan God overleed hij 28 aug. 1975 in het r.k. ziekenhuis „De Stadsmaten” te Enschede. Zijn overleden lichaam hebben wij 1 september 1975 te rusten gelegd in 't parochieel kerkhof te Denekamp, waar het de blijde verrijzenis wacht.

Toen wij onze geliefde vader en familielid begeleiden bij zijn laatste gang naar de kerk en toen wij aan deze zijde van het graf afscheid van hem moesten nemen, hebben wij in de geest van de overledene in diep geloof gebeden: „Mogen Gods engelen u vergezellen naar het Paradijs; daar aangekomen mogen zijn martelaren U opnemen en overbrengen naar de heilige stad van het hemelse Jeruzalem om daar de eeuwige rust te genieten in vrede”.

Een van de laatste dingen, die wij voor hem, die tot het laatste toe bezig was, konden doen, is ons gelovig gebed als begeleiding nu hij het laatste deel van zijn aardse reis heeft volbracht, op weg naar het Vaderhuis, waar hij nu is aangekomen. Wij zijn bedroefd om zijn heengaan, omdat een mens zijn vader en moeder nooit kan missen eigenlijk; er is een lege plaats in ons familieleven gevallen en dat is jammer. Daarnaast echter voelen wij ook een diepe troost bij de herinnering aan een echt goede vader, die samen met moeder zich enorm heeft ingezet en alles heeft gegeven voor zijn gezin. Wij zijn erg dankbaar dat wij maatschappelijk en godsdienstig zoveel aan vader hebben te danken. Zijn leven werd gekenmerkt door een diep en daadwerkelijk geloof, een groot gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid en onvermoeide arbeidszin. Na een zeer welbesteed leven kon hij aan het einde

inderdaad zeggen: Het is volbracht! Met zijn vele talenten heeft hij gewoekerd en er evenzovele bij gewonnen, zodat hij en wij mogen terugzien op een geslaagd leven. Daarnaast troost ons ook de gedachte dat hij niet alleen verder leeft in onze herinnering maar óók in het eeuwig leven bij God, die zijn trouwe dienaar nu heeft opgenomen in de hemel, waar hij met moeder wacht op onze laatste en blijvende samenkomst. Wij zijn tenslotte diep dankbaar voor alle goeds dat Hij ons door vader en moeder heeft gegeven en nagelaten.

Mijn dierbare kinderen en familie, ik ga jullie tijdelijk verlaten nu. Weest óók hartelijk bedankt voor alle zorg en wederliefde die ik mocht ontvangen. Vanuit de hemel blijf ik met moeder jullie allen volgen en ons verheugen op ons aller wederziens.

Moeder Maria, breng vader naar Jezus Uw Zoon,
amen.

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens de ziekte en na 't overlijden van onze beminde vader, behuwdvader en opa, betuigen wij U
onze hartelijke dank.

FAMILIE SPEKHORST

DENEKAMP, augustus 1975
Harseveldweg 2