



Dankbaar gedenken wij

Maria Anna Theresia Spekhorst

Zij werd geboren op 4 - 2 - 1933 en overleed op 22 - 11 - 1996 te Denekamp. We hebben haar na de Eucharistieviering ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar op 27 - 11 - 1996.

Allen die haar hebben gekend, zullen bij het horen van het heengaan van Marietje hebben gezegd: „We hebben een goed mens verloren”. Inderdaad, een goed mens dat was ze. Haar leven werd beheerst door zorg voor anderen. Niets was haar te veel. Geven was belangrijker dan ontvangen. Deze eigenschap kwam ten volle tot uiting in haar beroep als verpleegkundige.

Naast haar werk kon ze intens genieten van haar vele liefhebberijen zoals handwerken, lezen en tuinieren. Het is hard en onbegrijpelijk dat zij, die dikwijls de steun en toeverlaat voor veel bejaarde mensen was, zelf nauwelijks mocht genieten van haar welverdiende pensioen. Het valt niet mee dit te aanvaarden.

Marietje zocht in de moeilijke momenten van haar leven steun bij de H. Maagd Maria.

Zij was een sterke en sympathieke vrouw, die veel waarde hechtte aan een goede familieband. Zo zullen wij haar in onze herinnering houden.

*Een vogel is een vogel
als hij vliegt.*

*Een bloem is een bloem
als ze bloeit.*

*Een mens is een mens
als hij zorg heeft voor een ander.*

Voor uw deelneming, die wij hebben ondervonden bij het onverwachte overlijden van onze dierbare zus, schoonzus, tante en nicht, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Familie Spekhorst

Denekamp, november 1996
Harseveldweg 2.