

†

Gedenk in uw gebeden en offeranden

**Maria Christina Spekhorst**

echtgenote van

**Willem Vreeling**

Zij werd geboren te Lonneker 28 oktober 1893 en overleed in het St. Elisabeth-ziekenhuis, na gesterkt te zijn door de genademiddelen van de H. Kerk, 14 december 1964 en werd begraven 17 december d.o.v. op het r.k. kerkhof te Almelo.

---

Zij stierf in de Advent, de voorbereidingstijd op de komst des Heren. Het is zinnijk dit te overdenken, omdat ieder mensenleven op een pelgrimstocht gelijkt. Het begint bij de geboorte; schrijdt voort over de jaren, die aan het leven zijn toebedeeld en verdwijnt weer bij het sterven.

Wat is de zin van dit alles?

De voorbereidingstijd op het Kerstfeest geeft ons het antwoord: het menselijk leven bereidt iets voor. Het is in beweging en gaat ergens heen. De overledene die wij gedenken wist waar het heenging. Haar geloof was het licht, dat de horizont aftekende. Zo werd haar handelen 'n gaan van jaar tot jaar naar dat eindpunt, waarvan St. Paulus zegt: Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in geen mensenhart is het opgekomen, wat God bereid heeft voor hen, die Hij lief heeft.

In die Heerlijkheid viert zij haar eeuwig Kerstfeest, nu haar Advent op aarde ten einde is.

Mijn lieve man, dochter en kinderen, draagt dit verlies in het H. Geloof, waarin ik u ben voorgegaan. — In Christus blijven wij tesamen. Bidt gij voor mij; ook ik zal in de hemel u allen niet vergeten.