



Dierbare herinnering aan

## Mimi Spekhorst

Zij werd geboren 9 december 1905 te Oldenzaal. Zij overleed plotseling in het r.-k. ziekenhuis te Enschede 9 september 1965. Op 14 september d.a.v. legden wij haar lichaam te ruste op het r.-k. kerkhof te Oldenzaal, in afwachting van de blijde opstanding op de Verrijzenismorgen.

---

Toen zij menselijkerwijze beter begon te worden, na een geslaagde operatie en haar verlangen om naar haar huis, op aarde, terug te keren groter werd, riep God haar naar Zijn Eeuwig Vaderhuis in de hemel.

Wij hadden haar zo graag bij ons om haar blijheid van karakter, om haar zorg en bezorgd zijn in huis, om haar goedheid en vrijgevigheid voor iedereen. Altijd wilde ze graag in dienstbaarheid voor anderen zijn. Was het hierom dat ze zo'n bewondering en bijzondere verering had voor Gods dienaar Alfons Ariëns, apostel van naastenliefde, die zich in grote liefde en zelfvergetenheid aan anderen gaf?

We willen in overgave bidden: „Heer Uw Wil geschiede” en „Wat God doet is welgedaan”, wetende dat God haar grotere pijn en lijden heeft willen besparen.

Dierbare familie en allen die mij gekend hebben, blijft mij gedenken in uw gebeden. Eenmaal zullen we weer bij elkaar gelukkig zijn. Tot weerziens in Gods Vaderhuis.

Onze Vader — Wees gegroot

Moge zij rusten in vrede.