



Ter herinnering aan

Truus Bijen-Spekhorst

weduwe van

Johan Bijen

Ze werd geboren te Deurningen op 7 november 1920 en overleed, gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken, op 20 december 1993. Ze werd begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen op 23 december 1993.

Ze was een zorgzame vrouw die haar schoonouders verzorgde. Daarnaast samen met vader 9 kinderen opgevoed heeft en met veel inzet en plezier het werk op de boerderij deed.

Een slepende ziekte heeft haar krachten uitgeput. Het viel haar moeilijk om dit leven, waaraan haar zoveel gelegen was, nu al los te laten.

Al te zeer had ze zich er met hart en ziel mee verbonden. Toen het moment daar was, vond ze berusting in de kracht van haar geloof.

In de laatste jaren van haar leven is er veel van haar gevraagd.

Op een leeftijd, waar anderen de vreugde mogen ervaren van een welverdiende rust, mocht ook zij de hoop hebben

dat zij samen met vader daarvan nog enige tijd zou kunnen genieten. In dat echt menselijk verlangen werd zij teleurgesteld toen de ziekte hun beiden overviel en hen van elkaar scheidde. Zij thuis en in het ziekenhuis, hij in het verpleeghuis, maar toch voortdurend met geest en hart bij elkaar.

Pijnlijk was het dan ook voor haar, toen ze nog geen vier maanden geleden afscheid van vader moest nemen. Liefdevol was zij voor hem, voor wie zij een werkelijke steun is geweest.

Haar optimistisch karakter kenmerkte haar helemaal; tot het laatst toe, ook toen we dachten dat haar ziekte haar neerslachtig zou maken bleef ze haar blijmoedigheid behouden en nimmer klagend.

*Moeder, in je leven heb je ons zoveel gegeven,
maar ondanks onze sterke banden,
staan we nu met lege handen.
Het enige dat wij kunnen schenken
is je altijd gedenken.*

Wij willen graag iedereen van harte bedanken die met ons meeleeften, vooral in deze dagen van verdriet en afscheid.

Kinderen en kleinkinderen.