

Wij blijven gedenken
**Bernardus Franciscus Maria
Spekking**

echtgenoot van
Jacoba Bunk.

Hij werd geboren op 28 september 1927 in Enschede en is aldaar onverwacht overleden op 14 september 1986, op de leeftijd van 58 jaar.

Wij hebben afscheid van hem genomen in een viering in de Verrijzeniskerk op 18 september.

Hij zal in de herinnering van velen blijven voortleven als een goed en dierbaar medemens.

Voor zijn gezin is hij altijd een lieve man en fijne vader geweest. Voor zijn kleinkinderen was hij een geweldige opa.

Voor familie, vrienden en bekenden was hij een opgewekt en blijmoedig man. Hij heeft het leven niet voor niets gekregen, gebrekkigheid zorgde voor beperkingen. Toch heeft hij altijd de moederin gehouden: telkens opnieuw beginnen, dat kon hij.

Een grote steun en toeverlaat in moeilijke tijden.

Hij was tot op het einde van zijn leven een diep gelovig mens, die er van overtuigd was, dat God uiteindelijk elk mensenleven ten goede leidt, - ook zijn leven.

Wij mogen erop vertrouwen, dat de Vader van alle mensen voor hem een plaats heeft bereid van licht en geluk,

Dat hij mag rusten in vrede.

Voor uw gebed en meelevens zeggen wij u hartelijk dank.

J. Spekking-Bunk
kinderen en kleinkinderen