





Heel verdrietig, maar vol goede herinnering aan zijn liefde voor ons, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze fantastische papa en opa

Bernard Spekreijse

Bernard werd geboren op 15 januari 1925 in Haaksbergen, waar hij opgroeide in een gezin met 10 kinderen. Hij moest al op jonge leeftijd beide ouders missen. Ze overleden tijdens de toch al moeilijke oorlogsjaren.

Omdat al zijn oudere broers iets anders waren gaan doen, werd van hem verwacht, dat hij de boerderij van z'n vader overnam. Diep in zijn hart was hij, op dat moment, liever iets anders gaan doen. Toch heeft hij altijd met veel plezier en volle overgave op de boerderij gewerkt. Dat kwam vooral omdat hij erg veel van de natuur hield. Vanaf z'n zestiende heeft hij jarenlang bij de boeren de melk opgehaald. Dat vond hij een leuke afwisseling.

Marietje kende hij al vanaf de schoolbanken. In 1949 kregen ze verking en ze trouwden op 15 oktober 1952. Ze kregen vier kinderen, Harrie, Jan, Bennie en Wilfried.

Bennie overleed bij de geboorte. In die jaren was Bernard ook actief in de Hengeveldse samenleving. Zo zat hij in het bestuur van de J.B.T.B. en hielp hij op zondagmorgen in de bibliotheek.

Hij knutselde veel op z'n bedrijf. Zo verbouwde hij de schuren allemaal met eigen hand.

In de jaren '60 kreeg hij veel last van zijn rug. Dat zorgde voor een ommekeer in zijn leven. De pijn droeg hij in stilte. Zo was hij, zichzelf wegcijferend, maar altijd klaarstaand als iemand hem nodig had. Noodgedwongen moest hij het rustiger aan doen op de boerderij.

Toen de jongens groter werden en konden invallen op de boerderij, ging hij met Marietje op vakantie, hoewel dat nog geen gebruik was op het platteland. Ieder jaar keek hij weer uit naar de busreizen naar Duitsland of Oostenrijk.

Hij was toen ook fervent aanhanger van FC Twente. Iedere thuiswedstrijd was hij van de partij. Met zijn buurman Chris reisde hij zelfs een keer mee naar Belgrado. Vaste prik was ook het jaarlijkse dagje uit, eerst met de kinderen, toen die nog klein waren, later met de kleinkinderen. Hier genoot hij samen met Marietje erg van. Toch was hij graag thuis, lekker in z'n luie stoel, met een goed boek of hij keek naar sport of natuurprogramma's op tv. En wanneer z'n kleinkinderen op bezoek kwamen, knutselde hij met hen of vermaakte hen met z'n grapjes. Hij genoot hier intens van.

Net hersteld van een hartoperatie, werd in mei maagkanker geconstateerd. Toen bleek dat men niets meer voor hem kon doen, wilde hij alleen nog maar thuis zijn om in zijn vertrouwde omgeving de tijd die hem nog gegund was zonder veel pijn door te brengen. Op 3 augustus is hij in het bijzijn van Marietje, zijn kinderen en kleinkinderen, rustig ingeslapen op zijn zo vertrouwde geboortegrond.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die in deze droevige en moeilijke tijd met ons hebben meegeleefd.

Familie Spekreijse

8 augustus 2002