

Vol dankbaarheid om zijn liefdevolle zorgen  
denken wij terug aan

### **Gerrit Spekrijse**

Hij is geboren te Markelo op 24 mei 1836. Op 27 augustus 1963 verbond hij zich voor het leven met Diny Zwienenberg. Hij overleed op 6 oktober 1986. Op 9 oktober d.a.v. hebben we hem van uit de parochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus te Goor begeleid naar het crematorium 'Twente' te Usseio en afscheid genomen.

Te vroeg is Gerrit van ons heengegaan. Vol zorg en liefde heeft hij geleefd voor z'n gezin. Hij was 'n tevreden man bescheiden voor zich zelf en royaal voor 'n ander.

Gerrit was een zeer harde werker, die weinig rust kende. Kon met iedereen jong of oud omgaan en had daardoor vele vrienden. Tijdens zijn ziekte hoopte hij met heel zijn wezen, dat hij weer gauw beter zou worden en dat hij zijn werk bij Coberco weer op zou kunnen nemen. Moelijk was het voor hem om te aanvaarden, gezien ook zijn jonge leeftijd, dat hij bepaalde dingen op moest geven. Maar Gerrit was er de man niet naar, om vroegtijdig zijn hoofd te laten hangen.

Toch is voor ons het onbegrijpelijke gebeurd. Gerrit is heengegaan, achter de horizon van het leven. Mogelijk ligt daar de sleutel van dit geheim en het antwoord op onze vraag: Waarom moest dit gebeuren?

Wij kunnen moeilijk aanvaarden, dat zijn liefde en zijn zorgen voor z'n gezin, ja zijn persoon nu ook tot stof zullen vergaan. Wij die achterblijven zijn dankbaar zo'n man en vader te hebben gehad en troosten ons door dat

wij de laatste maanden in zijn ziekte zo intens nog van elkaars bijzijn hebben genoten. Moge hij voor ons en vooral voor Diny en de kinderen, blijven een licht in onze zorgen en verdriet. Want liefde is immers eeuwig.

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en zorgzame vader zeggen wij U hartelijk dank.

Diny Spekrijse-Zwienenberg  
Peter  
Erwin en Linda  
Ceciel

Goor, oktober 1986  
Kloosterlaan 51