

Gedachtenis aan  
**Gradus Hermannus Spekrijse**

echtgenoot van

**Anna Hendrika Christina Leferink**

Hij werd geboren te Markelo op 30 okt. 1891. Nog voorzien van de H. Ziekenzalving is hij 14 december 1969 overleden te Enschede. Op 18 december d.a.v. hebben wij zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op het R.K. Kerkhof te Enschede.

Zoals vader was, is hij ook van ons heengegaan, stil in zichzelf gekeerd, bescheiden. Hij heeft een eigen leven geleid.

In zijn werk een gewaardeerd vakman, in zijn gezin de trouwe hulp van moeder, bezorgd voor de kinderen, een lieve opa voor de kleinkinderen.

Hij hield van gezelligheid en genoot op zijn manier van het leven.

Als een goede vader, diep gelovig en godsdienstig zal hij in onze herinnering voortleven en willen wij hem dankbaar in onze gebeden blijven gedenken.

Laat ons bidden: God, geef uw heerlijkheid, uw toekomst en uw trouw aan deze gestorven mens. Wij kunnen niet geloven dat zijn leven vergeefs voorbij is gegaan en dat alles wat hij voor mensen heeft betekend nu verloren is. Wij verenigen ons met het geloof waarin hijzelf aan U

heeft vastgehouden ten einde toe, aan U, zijn God en onze God, die voor ons leeft vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

(Uit: „gebed om vrede”)

*Uit dankbaarheid voor Uw meeleven  
en ter gedachtenis aan hem.*