

*In alle stilte ben je weggegaan
Maar je blijft in ons verder leven*



Ter herinnering aan

Bjorn Spekschoor

* 2-7-1980 † 30-3-1999

*Niemand die het weet
Alles naar buiten zo gewoon
maar van binnen zo'n verwarring
Niemand die het weet
niemand die iets ziet
Het huilen zonder tranen
het stil, intens verdriet.*

Lieve, lieve Bjorn,

Wat zouden wij je nog graag vast willen pakken en willen zeggen: Vertel ons wat er is en deel je zorgen met ons. Maar wij kunnen dat niet meer en jij kon het ook niet. We zullen ons altijd blijven afvragen: Waarom Bjorn, waarom? Je stond zo midden in het leven: School, stage, tennis, vrienden. Alles verliep zo goed, de hele wereld lag nog voor je open, toch koos je zelf voor een andere weg. Wij blijven leven met een heel groot verdriet, niets zal nog ooit hetzelfde zijn. Wij hopen alleen dat jij rust hebt gevonden: het is je zo gegund.....