



Dit moge voor U een dankbare
herinnering zijn aan

JOHANNA WILLEMINA SPEL

echtgenote van KAREL HEINEMEIJER

We zien het als een groot geschenk van onze God, dat Hij deze vrouw in ons midden heeft doen leven en liefhebben. Want, nadat ze op 8 februari 1911 in Losser geboren was, groeide ze op tot een goede, lieve vrouw. Heel bijzonder voor haar man, die 35 jaar lief en leed met haar mocht delen. Voor haar dochter was ze een liefdevolle moeder en de kleindochters waren alles voor haar. Ze bewaarde een hechte band met haar familie en had graag veel mensen om zich heen. Iedereen was welkom bij haar; iedereen kwam graag, omdat men bij haar een hart voor medelijden en zorg ontmoette. Zo leefde ze voor medemensen maar ook voor onze God. Ze beleefde een hechte band met Degene, die over haar leven waakte en die ze met heel haar hart wilde dienen. Met veel geduld verdroeg ze de laatste maanden van haar leven de lasten en pijnen van haar ziekte. Ze leefde heel bewust naar haar dood toe. Op 4 november 1974 gaf ze, gesterkt door de sacramenten van de kerk, haar leven aan haar Schepper terug. Op 8 november hebben we in de O. L. Vrouwekerk onze God gedankt voor haar leven. Bedroefd om dit afscheid, maar in het gelovig vertrouwen, dat ze in God voor ons blijft leven, hebben we haar ter rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo (O).

Goede God, laat Johanna nu voor altijd gelukkig zijn bij U; geef ons sterkte, om het gemis van haar te kunnen dragen en laat ook ons altijd leven in Uw liefde. Amen.