



In dankbare herinnering aan

Marinus Spel

echtgenoot van
Riek Spel-Mulder

Hij werd in Losser geboren op 22 oktober 1909 en overleed op 18 maart 2000 in het ziekenhuis te Oldenzaal.

Na de uitvaartmis in de Plechelmusbasiliek op 22 maart 2000 heeft de crematieplechtigheid plaats gevonden te Usselo.

Je was een trouwe echtgenoot
Een zorgzame vader en opa.

Je leven lang een harde werker
Maar geen grote prater

Zo waardig en zo stil
Heel zachtjes weggeleden.

Het was eenvoudig, het was goed
Het was zoals we je hebben gekend.

Wij zullen je missen en blijven herinneren
als een eenvoudige en goedhartige man,
die met weinig tevreden was.

Wij danken U hartelijk voor Uw medeleven
en belangstelling na het overlijden van mijn
man, onze vader en opa.

Moeder
Kinderen en kleinkinderen.