



Als dankbare herinnering aan

## LAMBERTUS SPELLER

Hij werd geboren 15 januari 1934 te Barger-Compasuum. 30 november '87 is hij overleden te Klazienaveen. Zijn lichaam hebben wij 3 december aan de aarde toevertrouwd op het R.K. Kerkhof te Klazienaveen.

*Hijzelf deelt in het Verrijzenisleven  
van Christus.*

Vader was voor ons en de kleinkinderen een zorgzame vader en opa.

Zijn grootste hobby was biljarten, wat hij dan ook, zolang het mogelijk was, is blijven doen. Ook de sportuitzendingen op de T.V. bleven hem boeien.

Hij vond het erg jammer, dat hij niet meer bij het huwelijk van zijn dochter Christien met Marinus aanwezig zou kunnen zijn.

Nu is hij onze voorspreker bij God in de hemel.

Toen vader hoorde van zijn ziekte, heeft hij er zich direct bij neergelegd, en vertelde ons, dat ons leven door zou gaan, en dat we niet te lang om hem moesten treuren.

*Rust zacht lieve vader en opa.*

Voor uw medeleven en hulp tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader en opa zijn wij u zeer dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen

Klazienaveen, december 1987.