

Wil in dankbaarheid gedenken

## **JOHANNES BERNARDUS SPELMINK**

Geboren te Losser op 27 augustus 1912.  
Sinds 29 juli 1944 echtgenoot van  
Veronica Elisabeth Fleer.

Na een welbested leven in de vrede van  
Christus overleden te Enschede op  
Witte Donderdag 28 maart 1991.  
Met een plechtige Eucharistieviering in  
de parochiekerk van Glanerbrug  
hebben wij op 2 april afscheid van  
hem genomen.

Vader kon terugzien op een leven, dat  
geheel in dienst gestaan heeft van zijn  
gezin en anderen.  
Met een groot verantwoordelijkheidsge-  
voel verrichtte hij zijn werk in de weverij  
en in zijn tuin, vol zorg voor de zijnen en  
er steeds op uit om zijn 10 kinderen een  
gelukkige toekomst te bezorgen.  
Maar méér nog dan aan materiëel wel-  
zijn hechtte hij grote waarde aan het  
geloof en de geestelijke waarden in het  
leven, waarin hij al de zijnen steeds is  
voorgegaan.

Zijn gezin betekende alles voor hem, ook  
zijn kleinkinderen. Hij was gelukkig als hij  
hen om zich heen wist.

Viel het hem zwaar, dat zijn gezondheid  
hem noopte vroegtijdig zijn werk te  
beëindigen: heel dankbaar was hij, dat  
hij samen met zijn vrouw nog 6 gelukkige  
jaren mocht doorbrengen in het Re-  
demptoristenpark.

Hij is gestorven zoals hij altijd heeft ge-  
leefd: dankbaar dat de zijnen bij hem  
waren en vol geloof in een eeuwig leven  
na eerst nog heel bewust de sacramen-  
ten der zieken te hebben ontvangen.  
Heer God en Vader, wij danken U voor al  
het goede, dat deze goede man, vader  
en opa ons heeft vóórgeleefd.

Nu Gij hem tot U geroepen hebt vlak voor  
de verrijzenisviering van Jezus Uw Zoon,  
bidden wij U, dat ook zijn sterven moge  
uitmonden in de vreugde van de eeuwige  
Paasmorgen.

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en  
ter gedachtenis aan hem.

V.E. Spelmink - Fleer  
kinderen en kleinkinderen.