



Denk in het Offer der H. Mis en in uw gebed aan

Gerardus Joannes Spenkelink  
echtgen. van Anna Maria Moerkotte

„Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen (Mt. 16, 24).” Hoe werd dit woord van onze Heer tastbare werkelijkheid in dit leven, dat in het teken stond van het kruis.

Geboren 20 september 1886 te Markelo verloor hij als jongen van zeven jaar zijn vader. In 1909 huwde hij met Maria Lansink. God zegende deze verbintenis met een zoon, Gerard, maar Hij nam de moeder tot Zich. Geslagen maar niet gebroken vervolgde hij zijn kruisweg: in 1913 hertrouwde hij met Maria Muller. God schonk hun in 1920 Wim en in 1924 Jan, maar weer nam Hij de moeder tot Zich.

Ook nu moest hij verder met zijn kruis: in de herfst van 1929 huwde hij voor de derde maal. Uit dit huwelijk werd Els geboren. Zijn kruisweg kende meerdere staties: tijdens de tweede wereldoorlog verloor hij zijn zoon Wim, maar in 1956 mocht hij zijn zoon Jan als priester naar het altaar geleiden; in de passietijd van dit jaar echter nam God zijn zoon Gerard.

Deze slagen schokten hem niet in zijn Godsvertrouwen, integendeel in groot geloof trok hij verder. Een ernstige ziekte bracht hem op de top van zijn Kalvarië. Gesterkt door de Sacramenten der Kerk overleed hij op Allerzielendag 1962. Wij brachten zijn moegestreden lichaam naar de parochiekerk te Goor, 6 november 1962 en legden hem te rusten op de r.-k. begraafplaats te Goor.

Moeder van Altijdurende Bijstand,  
bid voor hem.