



Bid voor de Ziel van Zaliger

Gerhardus Bernardus Johannes Spengelink,

geboren te Ambt-Delden 14 Juli 1884, aldaar
na het ontvangen der H. Sacramenten over-
leden 12 Maart 1909 en op het R. K. Kerkhof
te Delden begraven.

Hij werd afgeplukt als een wijnstok, welks
druif eerst aan 't bloeien is, en als een olijf-
boom, die zijn bloesem laat vallen.

Job XV : 33.

Wordt ook de rechtvaardige voor zijn tijd
door den dood weggenomen, zoo zal hij toch
in rust zijn.

Wijsh. : 7.

Kort zijn de dagen des menschen ; het getal
zijner maanden is bij U bepaald, o Heer. Gij
hebt hem grenzen gesteld, welke hij niet
overschrijden kan.

Job XIV : 5.

Dierbare ouders, zusters en broeders, zoolang
ik bij u was, was ik er door Gods wil : dankt
Hem en zingt Hem lof.

Tob. XII : 18.

Onze scheiding zal niet lang zijn, wij zullen
elkaar wederzien in den hemel.

H. Aloysius.

H. Joseph. Voedstervader onzes Heeren
Jesus Christus en ware Bruidegom der Maagd
Maria, bid voor ons. (300 dagen aflat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijja heil!
(300 dagen aflat.)

R. I. P.