



Gebeden:

### Hendrika Spinkelink

Zij werd geboren te Kerspel Goor gemeente Markelo: 4 mei 1889. Na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der ernstige zieken overleed zij in het St. Gerardus Majella Ziekenhuis te Hengelo: 27 februari 1963. Haar lichaam legden wij ter ruste op het parochiaal kerkhof te Goor op 2 maart d.o.v.

Op aswoensdag, de dag waarop wij door de kerk worden opgeroepen om de lijdenstijd van Christus in boete en gebed te gaan meevieren, riep God haar tot Zijn eeuwige Glorie. Haar deel in het lijden van de Heer heeft zij ruimschoots hier op aarde gehad. Een zwakke gezondheid, pijn en geduldig verdragen ziekten door de jaren heen, hebben haar voorbereid op de vreugde, waarin zij nu voor altijd de verrijzenis van Christus kan meevieren. Zo geloven wij, zo bidden wij! Mijn dierbare familie, dank voor de liefdevolle zorgen waarmee u mij, tijdens mijn leven hier beneden, hebt omringd! In liefde blijven we verenigd.

Vanuit de hemel bid ik voor u allen!

Zij ruste in vrede bij God!