

Ter dierbare gedachtenis aan
HENRICA JOHANNA SPENKELINK
weduwe van Gerhard Derksen

geboren te Kerspel-Goor 18 november 1884 en, na meermalen gesterkt te zijn door het Sacrament der zieken, op 2 oktober 1973 overleden in het verpleegtehuis „St. Elisabeth,, te Delden.

Haar lichaam werd, in afwachting van de dag der verrijzenis, te rusten gelegd op de R.K. begraafplaats te Goor op 6 oktober d.a.v.

Zij leefde haar lange leven in eenvoud en in een groot geloof in God, in voor- en tegenspoed, de gerechtigheid beoefend om wille der gerechtigheid en niet voor het oog der mensen.

Zij heeft de goede strijd gestreden en haar loopbaan tot een goed einde gebracht. Daarom mag zij vertrouwen op het loon der rechtvaardigen.

Moge Gods engelen, op wier gedenkteest zij is overleden, haar naar het paradijs geleiden.

Zij ruste in vrede.