



Ter dankbare herinnering aan

RIE SPENKELINK

echtgenote van HENNIE DUESMAN

Zij werd op 3 juli 1918 te Borne geboren. Ge-sterkt door het Sacrament der zieken, is ze op 12 september 1984 in het ziekenhuis te Hengelo onverwacht overleden. Op 17 september was in de O. L. Vrouwekerk haar uitvaart. Daarna werd ze te rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo.

Rie had een lief en zacht karakter. Ze kon gemakkelijk toegeven en straalde warmte en rust uit. Ze was daardoor 33 jaar lang een ideale echtgenote voor haar man. Met hem deelde ze lief en leed. Samen waren ze dankbaar dat ze zoon Jos kregen. Ze gaf hem alle liefde, maar waakte er tegelijkertijd voor dat hij niet verwend werd, want ze wilde dat hij tot een zelfstandige mens zou opgroeien. Haar kleinkinderen waren haar lievelingen, waar ze ontzettend veel van hield. Altijd bracht ze iets mee voor hen.

Ze was een huiselijke vrouw die haar huishouden graag deed. Maar ze stond ook klaar voor anderen om te helpen als dat nodig was.

De laatste 4½ jaar, toen ook haar man thuis was, waren gelukkige en gezellige jaren. Als Hennie bezig was met zijn hobby, genoot zij van haar hobbies puzzelen en lezen.

Onverwacht kwam een eind aan deze fijne tijd. Zonder afscheid te kunnen nemen ging ze, na een ziekte van een dag van ons heen. Een lege plaats laat ze achter.

Moge ze nu voor altijd gelukkig zijn in Gods woning van licht en vrede.

Lieve Rie, dank je wel voor al je liefde en goedheid.

Ma, bedankt voor alles! We vergeten je nooit.