



In liefde blijven wij gedenken

Annie Nijland-Spijker

weduwe van
Johan Nijland

Ze is geboren op 20 augustus 1927 te Slagharen (gem. Hardenberg) en overleed op 3 augustus 1999 te Hengelo (O).

Op 6 augustus hebben we haar te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Delden na een gezongen Requiem in de parochiekerk van de H. Blasius, aldaar.

Moeder blijft onder ons voortleven als een vrouw met een groot sociaal gevoel en een nuchtere kijk op de werkelijkheid. Zij heeft de tijd voor de welvaartsstaat nog volop meegemaakt. Dat betekende op 13-jarige leeftijd aan het werk en een sober leven. Al jong ging ze voor dag en nacht in betrekking. Zo kwam ze in Hengelo en leerde ze vader kennen. Ze trouwden samen in 1952 en ze kregen zeven kinderen. Moeder werd helemaal een Twentse. Ze wist het leven te

nemen zoals het was, altijd positief ingesteld. Van de ene kant leerde ze ons op eigen benen te staan en dingen zelf uit te zoeken en van de andere kant had ze soms zaken voor ons al geregeld, voordat wij het wisten.

Ze was graag bezig met de kippen en in de moestuin. Da laatste jaren waren voor haar niet gemakkelijk. Allereerst had ze de nodige ziektes. Omdat ze nooit klaagde en altijd zei, dat ze het goed maakte, was dat altijd te merken. Veel zorg had ze ook om vader. Zijn overlijden betekende voor haar meer dan ze liet merken.

We hebben als kinderen en kleinkinderen gelukkig in deze tijd veel voor haar kunnen betekenen. Moeder heeft zelf gebeld om de Ziekenzalving, omdat ze haar einde zag naderen. Tot het laatst toe vond ze alles goed en is ze rustig heengegaan.

We zijn dankbaar voor alles wat zij samen met vader voor ons betekend heeft en gunnen haar graag de Eeuwige rust.