



Dankbare herinnering aan

## Anton Spijker

\* Enschede, 24-10-1953

† Enschede, 01-07-2006

Anton werd geboren als 4<sup>e</sup> kind, na drie dochters een zoon, gevolgd door nog twee meisjes. Hij was een rustige jongen die "goed kon leren". Op het Jacobuscollege volgde hij het gymnasium om daarna in Nijmegen medicijnen te gaan studeren.

In klas drie van het gymnasium leerde hij Mary kennen en sindsdien waren ze samen. Toen Mary haar opleiding had afgerond, trouwden ze in augustus 1976. Ze gingen samen in Nijmegen wonen, waar Frank in 1980 werd geboren. Anton koos de huisartsenopleiding en deed zijn praktijkjaar in Doornenburg. Hun zoon Coen werd hier geboren. Uiteindelijk besloot hij toch niet een huisartsenpraktijk te gaan opzetten, maar werd bedrijfsarts. Dat werk heeft hij 24 jaar lang met grote inzet en veel enthousiasme gedaan. In al die jaren heeft hij met grote betrokkenheid veel mensen geholpen en had hij steeds een luisterend oor. In Enschede

werd hij nog twee keer vader, de zoons Luuk en Tom werden er geboren.

Zijn gezin ging hem voor alles. Zijn manier van leven was voor zijn kinderen een bijzonder voorbeeld. Vakanties en feestdagen, die ze samen doorbrachten, waren hoogtepunten. Je kon altijd bij hem terecht voor nuchtere en eerlijke raad. Niet alleen als vader en echtgenoot, maar aan iedereen die erom vroeg.

Anton was 'n groot voetballiefhebber. Hij begon als voetbeller bij Emos en later werd hij een zeer trouw supporter van FC Twente; hij heeft bijna geen thuiswedstrijd gemist. Wandelen was ook iets dat hij graag en vaak deed. Een mooie vakantie was voor Anton samen met Mary wandelen in de natuur. Tijdens zijn laatste wandelvakantie in Oostenrijk werd hij ziek. Na een kort ziekbed overleed hij in het bijzijn van zijn naasten in het ziekenhuis.

Iedereen, die in de afgelopen weken, op welke manier dan ook, met ons heeft meegeleefd, zeggen we hierbij hartelijk dank.

Familie Spijker