



Bennie Spijker

* Losser 25 maart 1951

† Oldenzaal 10 augustus 2004

*Je was een man van weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degenen
die bij je hoorden.*

*Een man waarop je kon bouwen
met een woord waarop je kon vertrouwen.*

Bedankt voor uw belangstelling en
getoonde medeleven.

We herinneren je als een timmerman in hart en nieren.

Je leven lang heb je hard gewerkt en je ingezet voor anderen.

De laatste jaren liet jouw gezondheid het niet meer toe dat jij je beroep uitoefende.

Eerlijk, eenvoudig en goed van vertrouwen in je medemens.

Dat was jij ten voeten uit.

Vakanties waren aan jouw niet besteed, "den Ol'n Griez'n" (Plechelmuskerk) moest jij kunnen blijven zien.

*Bennie bedankt voor wat je
voor ons bent geweest.*

Ma Spijker
Ton
en de familie