

Dankbare herinnering aan

BERNARDUS STEPHANUS SPIJKER

echtgenoot van

Wilhelmina Maria Hamse

Hij werd geboren te Weerselo 26 december 1909. Hij is overleden te Oldenzaal 3 april 1978, nog voorzien van het Heilig Sacrament van de Ziekenzalving. Tijdens de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te Oldenzaal, hebben wij 6 april d.a.v. afscheid van hem genomen en hem begraven op het r.k. kerkhof aldaar, waar hem de Blijde Opstanding wacht.

Hij was een zeer gelovig man, een voorbeeld voor ons allen. In alle omstandigheden vertrouwde hij op God en op de Moeder Gods Maria. Zijn gebed is dikwijls verhoord.

Voor ons was hij een lieve echtgenoot, een zorgzame vader en opa. Hij heeft zich volkomen ingezet voor ons gezin. Niets was hem te veel. Daarom zijn we diep bedroefd door zijn plotseling overlijden.

Maar met grote dankbaarheid denken wij aan hem terug. Graag hadden wij afscheid van hem genomen en onze dankbaarheid tot uitdrukking gebracht. Overigens troosten wij ons met de gedachte, dat hij geen lang lijden heeft gehad.

Na een gelukkig huwelijk van bijna 41 jaar is hij thuis in de armen van moeder ontslapen. Het is altijd zijn wens geweest, dat hij thuis zou overlijden. God heeft hem en moeder verhoord.

Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik was altijd blij jullie bij elkaar te zien. Dat was voor mij een feest. Eenmaal hoop ik jullie terug te zien in de eeuwige vreugde bij God.

Voor uw bliken van medeleven tijdens zijn ziekte en bij zijn overlijden, zeggen wij u allen onze hartelijke dank.

W. M. SPIJKER-HAMSE

Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, april 1978

Lindestraat 24.