



Bid voor de Ziel van Zaliger
HENDRIKUS SPIJKER

echtgenoot van
BERNARDINA ALINK

geboren 20 juli 1885 te Weerselo, plotseling overleden na het ontvangen van het H. Oliesel, 16 juni 1959 te Oldenzaal en begraven 19 juni op het R.K. Kerkhof aldaar.

Niet de plotselinge dood is te vrezen, maar wel die, welke tegelijk en plotseling en onvoorbereid is.

Hij was bemind bij God en de mensen en zijn aandenking is in zegening. Eccl. 45 - 1.

Gedenk, bid ik u, o Heer, hoe ik trouw en in oprechtheid des harten voor u heb geleefd.

Is. 38 - 3.

Dierbare echtgenote en kinderen, wel onverwacht zijn wij van elkander gescheiden. Ook hierdoor is uw droefheid vergroot. Maar „wij weten, dat wanneer onze aardse woontent is neergehaald, wij een woonplaats ontvangen van God, een woonplaats niet met handen opgeslagen, maar een eeuwige in de hemelen.” 2 Kor. 5 - 1.

Troost u dan en weent niet over mij; want ik weet, dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de jongste dag uit de aarde zal verrijzen.

Job. 19 - 25.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onze Vader — Wees gegroet.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.