

Dankbare herinnering aan

HENK SPIJKER

echtgenoot van

Dora Beumers.

Hij werd op 16 april 1915 te Lonneker geboren. Tengevolge van een noodlottig ongeval werd hij van ons weggenomen te Enschede op 8 juni 1984. Na de uitvaartdienst in de Ariënsge-dachteniskerk op 13 juni d.o.v. vond de crematie plaats te Usselo.

Zo hebben wij afscheid moeten nemen van Henk Spijker: mijn geliefde man, onze zorgzame vader, onze allerliefste opa.

Hij was een fijne, oprechte, eerlijke mens, een man die behulpzaam was waar hij maar kon, een man met een groot rechtvaardigheidsgevoel.

Zijn vrouw met wie hij bijna 39 jaar zo gelukkig was en zijn kinderen waren hem alles. Voor hen was hem niets te veel.

Meer dan 25 jaar was hij dienstbaar aan de Heilig Hartparochie als een trouwe en toegewijde collectant.

Alles wat je met hout kon doen, kon en deed deze eerste klas vakman. Dit

was zijn dagelijks werk jarenlang en later zijn grote liefhebberij. Zo heeft hij geleefd, zo is hij gestorven.

Zijn overlijden kwam wel heel plotse-ling. Maar hij was er klaar voor, deze gelovige en godsdienstige man die op zijn God z'n leven had gebouwd.

Wij die van hem hielden, zullen onze man, vader en opa erg missen. Gesterkt door zijn voorbeeld, door zijn geloof in het eeuwig leven mogen wij vertrouwen dat God Henk Spijker zal geven de vrede en de vreugde van het Vaderhuis. Moge hij leven met de verrezen Heer.

Voor uw bliken van medeleven na het overlijden van onze lieve man, vader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

Fam. Spijker