

Ter nagedachtenis aan

Hermanus Hendrikus Spijker

Hij werd op 2 oktober 1906 te Lonneker geboren en overleed op 7 juni 1996 in het ziekenhuis te Enschede. Na de Uitvaartdienst in de Mariakerk te Enschede op 11 juni 1996 volgde de begrafenis op de Westerbegraafplaats aldaar.

Zijn fiets was zijn grootste vriend, en aan auto's had hij 'n hekel, en juist in 'n jaargetijde waar hij zo van kon genieten, zijn beiden hem noodlottig geworden, op 'n straat waaraan hij bijna negentig jaar heeft gewoond.

Hij werkte vroeger in de textiel, maar heeft daarna met veel plezier 40 jaar gewerkt bij zijn broer in de rijwielzaak. Hij was 'n dankbare huisgenoot, met onze kinderen kon hij goed overweg, en met onze kleinkinderen heeft hij in zijn laatste levensjaren vele uren spelend doorgebracht.

Hij heeft in zijn leven maar één grote liefde gekend en dat was E.M.O.S., waar hij zich vroeger totaal voor heeft ingezet. Daarnaast zong hij graag in 't kerkkoor, en de laatste jaren was hij collectant in zijn geliefde Dr. Ariënskapel. Hij heeft jarenlang vele Requiemmissen gezongen soms zoals hij altijd vertelde weleens bijna helemaal alleen. En moge nu ons gelovig gebed voor hem zijn.

In paradisum de ducant te angeli...

De engelen zij mogen u voeren naar 't paradijs en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem ('t hemelsche koninkrijk)
En dat ge de eeuwige rust moge vinden.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven.

Fam. Spijker
Fam. Stinenbosch