



Met veel liefde willen wij blijven denken aan

## **JAN SPIJKER**

echtgenoot van

## **MINY JANSINK**

Hij werd op 4 december 1939 in Losser geboren. Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving is hij van ons heengegaan op 28 augustus 1993. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte op 1 september volgde zijn begrafenis op het kerkhof naast de kerk.

1993 was voor Jan slecht begonnen. Rond de feestdagen voelde hij zich niet lekker. Binnen twee maand werd duidelijk dat hij zeer ernstig ziek was geworden. Niets mocht meer baten. Wat wij zelf nog konden doen hebben wij samen gedaan. Tot de al-

lerlaatste momenten hebben wij rond om hem heen gestaan met onze liefde en onze zorg. In onze en zijn vertrouwde omgeving, thuis, hebben wij de laatste weken samen mogen beleven.

Er waren niet veel woorden nodig; Jan was zelf ook een man van weinig woorden, maar de warmte van hem naar ons en van ons naar hem maken dat wij elkaar nooit meer zullen vergeten. Wij hebben hem nooit horen klagen en hij wilde zelf niemand tot last zijn. Veel meer voelde hij zich lekker als hij voor anderen veel kon doen. Hij had gouden handen.

Wij zullen met een enorme leegte samen verder moeten en wij doen dat ook, gemotiveerd door zijn voorbeeld. Wij zullen ons leven lang hem daar dankbaar voor blijven.

Rust in vrede, in dat geloof nemen wij afscheid van jou.

Voor uw meelevens in de maanden van zijn ziekte en voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. U bent een grote steun voor ons geweest, wij hebben dat erg gewaardeerd.

MINY  
Robert en Ine  
Patrick en Angela  
Ellen