



Iedereen, die in de afgelopen dagen,
op welke manier dan ook, met ons
heeft meegeleefd, zeggen we hierbij
hartelijk dank.

Familie Spijker



Ter nagedachtenis aan

JOHAN SPIJKER

echtgenoot van

SIEN ASSINK

Hij werd geboren te Lonneker op
4 november 1905 en overleed op
1 oktober 1986 in het ziekenhuis
"De Stadsmaten" te Enschede.

Vader overleed voor ons toch nog vrij
onverwacht en ondanks z'n leeftijd
van bijna 81 jaar, nog veel te vroeg.

Hij zal in onze herinnering blijven
voortleven als iemand die de positieve
kant van het leven zocht.

Hij leefde voor zijn gezin en stond
daarbij altijd klaar voor anderen.

Hij heeft niet alleen een leven lang
hard gewerkt, maar ook met volle
teugen genoten van datzelfde leven.

In die zin heeft hij ons rijk gemaakt
en zal hij voor ons altijd een voorbeeld
blijven.

Hij was welbespraakt en had 'n brede
belangstelling, doch zijn eenvoud was
zijn kracht.